



# Vil du blive endnu bedre til at skabe store sunde SMIL?

Så har DSO et godt tilbud til dig, d. 8. oktober 2016 i Odense.

## Kursus med Lars J. Sørensen om skam.

Født 1942 i Aarhus. Cand.psych. fra Københavns Universitet 1972. Samme år ansat som psykolog på Statshospitalet Nykøbing Sjælland, chefspsykolog samme sted fra 1979.

Vi kan smile os fra det meste, men ikke hvis vi har et nedbrudt tandsæt. Odontofobipatienter med grimme og nedbrudte tænder holder op med at smile til verden for i stedet at sænke blikket. Det kan føre til ensomhed og isolation.

Som klinkassistenter, tandplejere og tandlæger har vi en helt og aldeles enestående chance for at give mennesker smilet og det gode liv tilbage.

Men oftest står skammen i mellem tandlægeskrækken og det sunde smil i det gode liv!

Ifølge Lars J. Sørensen er der forskel på skyld og skam:

*"Man kan træde frem med sin skyld og sige undskyld. Men at træde frem med sin skam giver mere skam. Skam er en ubehagelig følelse. Den gør ondt. Skam kan også gradbøjes, og derfor kan man også tale om forkerthedsfølelse og blufærdighed. At føle sig forkert ligger i den tunge ende af spektret, men blufærdighed har vi brug for. Jeg tror, at alle har oplevet at være et sted, hvor en eller anden bliver hængt ud, og så krummer man tæer i skoene, fordi det føles så ubehageligt. Der har vi vores blufærdighed til at fortælle, at det her er ikke i orden. Det er derfor, jeg kalder blufærdighed for skamfølelsens moder," siger han og fortsætter: "Blufærdighed er således forstadiet til skam. Blufærdigheden fortæller, at det her risikerer at blive skamfuldt".*

Skammen kan vi i tandplejeteamet på unik vis være med til at påvirke. Vi kan og har alt, hvad der skal til for at hjælpe og motivere odontofobipatienter til at tage vare på deres blufærdighed og selvværd ved at give dem smilet tilbage.

Chefpsykolog Lars Sørensen vil guide os gennem skammens univers, og ud igen på den anden side, for at give os indsigt i, hvordan vi kan skabe den bedst mulige patientrelation og nærvær.

Med den viden i rygsækken, kan vi blive endnu bedre til at give vore patienter omsorg og bringe smilet tilbage.

**Tag imod DSO's invitation til d. 8. oktober 2016 i  
Odense**

**Så har Du ikke noget at skamme dig over.**

Uforpligtende forhåndstilkendegivelse kan ske til e-mail: [odontofobi@gmail.com](mailto:odontofobi@gmail.com) så hører du mere senere